

## Toon

Een jaar lang hadden wij

zo'n tachtig schilderijen

van Toon Hermans in huis.

Er zijn veel mensen komen kijken,

vooral zij die zich Toon herinneren

als de grote theaterman die hij was

en nu ook eens zijn schilderwerk konden zien.

Een bezoeker schreef in ons gastenboek:

*En nu ligt Toon doodgewoon*

*onder het gras naast zijn Riet,*

*maar wie hij was, vergeet dat niet.*

Wij hebben een deel van Toons werk

aangekocht als herinnering

aan deze grote muzeman.

Werk dat vanaf december

als eerbetoon te bewonderen blijft

op onze tweede etage.

