



WOENSDAG, DONDERDAG & VRIJDAG VAN 12:00 TOT 14:00 UUR

Onze kleine kaart
voor bij kunst, koffie, thee en gesprek

Potage du Palz/seizoensafhankelijk

TOAST à la JAN (€ 6,50)

Toast oude of jonge kaas
met tomaat en slaatje bla

Toast roomkaas, dille, rucola
elegant en fris

Toast pindakaas, banaan
cacao nibs, kaneel, honing

Toast hummus, paprika-chiliolie
krachtig en vegan

Toast mozzarella
tomaat, basilicum

op het laatst, indien gewenst toegevoegd,
een druppel olijfolie veldsla of waterkers

Onze toast wordt geserveerd op Pain de mer
Zeeuws natuurdesembrood van hoogwaardige kwaliteit
bereid met gezuiverd zeewater.
Pain de mer bevat uitsluitend natuurlijke ingrediënten.

Voor de kinderen

Toast met chocopasta, smeer- of pindakaas



Gallery cafe Harlekijn

ONZE KLEINE KAART

voor bij kunst, koffie, thee en gesprek



Mijn vader Jan van Veen huurde destijds achter het spoor een volkstuintje. Hij had daar van rommelhout en van dingen die de mensen wegdoen als in een krottenwijk een huisje gebouwd dat hij het 'Muiderslot' doopte. Het land, zoals hij het noemde, was bijna honderd meter lang en zo'n veertig meter breed.

Ome Frans, de broer van mijn moeder, die eens in ons kleine groene paradijs kwam om te controleren wat wij daar nu allemaal aan het doen waren, zei, terwijl hij om zich heen keek: 'Wat nou land?' Waarop mijn vader reageerde: 'Mijn volkstuin is misschien wel klein, Frans, maar weet je wel hoe hoog hij is?'

Elke zaterdagavond kwam pa 's avonds laat thuis met fietstassen vol gezondheid. Op zondag maakte hij tussen de middag toast voor lekkerbekjes.

Herman